

Hoe vertel ik zelf het verhaal? - Twee verteltips

Bouwsteen: Het Bijbelverhaal op sprekende wijze aan de kinderen vertellen.

Duur: 10 min

Tip 1: Gebruik het kindermoment 'Wat is het kostbaarste dat je bezit?' als introductie op je verhaal.

Tip 2: Gebruik voorwerpen om kinderen het verhaal te laten voelen:

- takken
- een bot mes
- bontjas als vacht van de ezel
- ramshoorn
- touw

Lees het Bijbelverhaal voor

Vandaag komen we bij het laatste en misschien moeilijkste verhaal van Abraham. God die het vertrouwen van zijn vriend Abraham wil testen.

Abraham die niet kan slapen. Heeft hij het goed gehoord? Heeft God echt tegen hem gezegd dat hij zijn geliefde zoon Isaak moet offeren? Hoe kan God dit toch van hem vragen? Vrienden vragen dit toch niet van elkaar? En had Abraham niet al zoveel opgeofferd? Hij had zijn thuisland achtergelaten. Jaren gewacht op een zoon. Ismael en Hagar weggestuurd. En nu dit? Wat moest hij doen?

Abraham, neem je geliefde zoon Isaak en ga naar de berg Moria en offer hem daarop.

Opofferen? Abraham moet er niet aan denken... Maar hij wil ook geen 'nee' zeggen tegen God. Wat moet hij doen?

De volgende ochtend neemt Abraham een ezel. Op deze rug legt hij bossen met hout. Twee knechten gaan mee. En Isaak...

We weten niet of Abraham het aan Sara heeft verteld. Zou Sara anders haar zoon laten gaan? Sara kennende vast en zeker niet!

Misschien is het wel een stiekeme reis. Niemand die weet wat er gaat gebeuren, behalve Abraham...

Na drie dagen reizen komen ze aan de voet van de berg. "Jullie moeten hier achter blijven met de ezel. De jongen en ik gaan samen verder de berg op. Daar gaan we tot God bidden en dan komen we samen terug."

Liegt Abraham nu tegen zijn knechten? Of heet Abraham hoop dat zijn vriend dit nooit echt van hem zal vragen?

Isaak krijgt al het hout op zijn rug. Abraham loopt achter hem aan met het mes en de spullen om het vuur te maken.

“Vader, wij hebben hout en een mes en spullen om vuur te maken. Maar we hebben geen offerlam.”

“Oh, maak je daar maar geen zorgen over, mijn jongen. God zal zelf voor een lam zorgen. Daar ben ik zeker van!”

Zo lopen ze samen verder de berg op...

Boven op de berg hebben ze een prachtig uitzicht, maar Abraham lijkt er niet van te kunnen genieten. Snel bouwt hij een altaar van het hout dat ze hebben meegenomen...

Dan bindt hij Isaak vast en legt hem op het altaar...

Abraham pakt hij zijn mes...

En God grijpt in...

“Raak de jongen niet aan. Doe hem geen kwaad, Abraham. Abraham, ik heb gezien dat jij mij volledig vertrouwt. Jij was bereid om je enige zoon aan mij te geven. Het is goed, zo!”

Abraham weet niet wat hem overkomt... Hoe ver moest hij wel niet gaan? De jongen kwaad doen? Geen haar op zijn hoofd die daar aan dacht? Maar God had het toch gevraagd? Of niet soms?

Dan ziet Abraham ineens een ram die met zijn hoorns in de struiken vast zit.

Zo snel als hij kan, bevrijdt hij Isaak. Die dag wordt het ram in plaats van Isaak geofferd. Abraham zucht heel diep: “De Heer zal voor ons zorgen... De Heer zal voor ons zorgen...” Later wordt deze berg ook zo genoemd: “De Heer zal voor ons zorgen...”

Abraham gaat samen met zijn Isaak terug naar de knechten. Wat zal Sara wel niet zeggen als ze hoort wat er met haar geliefde zoon bijna gebeurd is?

We weten het niet. Voor nu eindigt hier ons verhaal van Abraham. Iemand die boven alles een vriend van God wilde zijn en die hiervoor een moeilijke weg moest gaan.

Abraham, de aartsvader...

Abraham, een vriend van God...